



Af Trine Mark, Nordsjællands Politi
Fotos: Lars Bisgaard, Østjyllands Politi

Kvalifikationsstævne til europa mesterskaberne i volleyball



Alle er klar til de forestående kampe.



Louise Paulsen i kamp.

Dagen er mandag den 11. februar, klokken er 08.45 og vi står alle glade og forventningsfulde i Kastrup Lufthavn. Alle har husket politi ID, pas og doping erklæringer! Gennemsnitshøjden på damerne er 180 – der bliver kigget lidt, da vi går til check in skranken, hvor der på gruppe check in står "Volleyball team". Vi griner lidt, men syntes også det er lidt fedt.

Vi skal til Fürstenfeld i Gratz og spille EM kval i volleyball. Vi ved lidt om hvor vi skal bo og at vi har en træning i vente mandag efter ankomst, og det glæder vi os til. Vi er lidt præget af at mangle vores meget rutinerede hæver Jindra, som desværre ikke kunne deltage i år. Vi ankom planmæssigt og blev modtaget af "Hans Peter Martin" som vi endte med at kalde ham. Han var super flink og stod til rådighed..... ja hele tiden kan jeg vist godt sige uden at overdrive. Vi mødtes med det finske hold og blev kørt i bus hen til hotellet, en køretid på ca. 45 minutter. Det føltes næsten som om man skulle på skiferie når man kører rundt i bus i Østrig!! Vi blev indkvarteret i firemandsværelser og det var super fint. Vi undersøgte lige faciliteterne og

»



Holdet ved den officielle
åbningsceremoni.



Hans Peter Martin, holdets guide og kontaktperson blev hurtigt til Pretty Boy Valentine.



Linda Hansen, Lisbeth Møller Henriksen og Lene Olsen i skønsom dans.

der var motionscenter og wellness/sauna område til fri afbenyttelse (mere herom senere). Træningen forløb rimeligt og vi glædede os meget til at spille mod Østrig næste morgen kl. 10.00.

Inden aftensmaden blev hele holdet enige om, at vi da lige skulle tjekke den der sauna og alt det andet ud, vi badede og satte os alle i saunaen iført badetøj, idet det er for begge køn. Der gik ikke længe før de begyndte, på tysk, at snakke til os, altså de der mennesker der også kom ind i saunaen....nøgne! Vi lavede "vi forstår ikke, vi er danskere tricket", så vi fik lov at sidde der rimelig længe inden vi blev forvist – man må ikke have badetøj på og man måtte heller ikke være våd.....sikke mange regler, så vi skyndte os at smutte og vi slap for yderligere repressalier. Aftensmaden var ikke det helt store, men vi blev alle mætte og kunne gå tidligt i seng.

KAMPEN MOD ØSTRIG

Opvarmningen gik fint og indmarchen og national sangene, og det hele var lige som det skulle være, dog spillede de Kong Christian sangen (det fik vi lavet om til næste kamp). Første sæt, Danmark er ikke helt i gear men kæmpede godt. Der blev smashet godt fra kanterne, men hæver og center har lidt svært ved at få noget stabilitet ind i samarbejdet, så det bliver meget tilfældigt hvad der bliver spillet på center pladsen, desværre. Vi formår ikke at holde vores bundniveau oppe og ender med at få det jeg vil kalde klø (16-25 til Østrig). Vi lod os ikke slå ud, vi burde ku være med på det her niveau. Andet sæt »

Øverst fra venstre - Rikke Worsøe i uniform, Kitt Hald Nielsen, Trine Mark, Ditte Kennum, Lena Borring Andersen, Lene Olsen, træner Mortens Ebersbach, nederst fra venstre - Louise Heiberg, Lisbeth Møller Henriksen, Linda Hansen, Louise Paulsen, Helle Orloff og aller nederst - Pretty Boy Valentine



gik lidt bedre, der blev sat lidt blokader på deres angreb og vi fichtede lidt mere og lavede færre fejl – vi kan dog stadig ikke holde dampen oppe og tabte 21-25. Tredje sæt skulle vi vinde hvis vi skulle gøre os nogen som helst forhåbninger om at vinde kampen. Danmark lavede mange personlige fejl og det blev straffet. Vi endte med at tabe 19-25. Det var den kamp – og næste modstander, Finland kendte vi alt for godt.... Så humøret var ikke så højt som det kunne være. Vi fik dog ros af de andre trænere og dommere for at være glade og have en helt speciel holdånd – det tog vi til os.

KAMPEN MOD FINLAND

Eftermiddagen gik med afslapning (der var fastelavn i byen så derfor var alt lukket), og forberedelse til kampen mod Finland, som vi alle vidste ville blive meget svær. Vi har ikke endnu vundet over Finland. Vi havde nogle gode perioder mod Finland men alt i alt er de os overlegne og man kunne i den grad snakke om at "få tæv". Vi fik dog lidt ro på vores forsvarsspil idet vi spillede med libero i denne kamp. Sættene blev tabt, 17-25, 12-25, 12-25. BUM og småkage.....



Ditte Kennum under træningen.

Heldigvis havde vi en super hyggelig aften på holdlederens værelse, den involverede mange dyrearter, musikinstrumenter og heltefigurer...var pretty boy valentine egentlig med her også!! Pretty boy valentine var en meget velformet ung politier fra Østrig, som også var meget hjælpsom overfor det danske hold i mange henseender. Og han uddelte valentines blomster til alle damerne....sikke heldige vi følte os!! Hjemturen onsdag den 13. februar forløb planmæssigt og alle nåede fly og tog – tror dog at vi har haft et par meget unge urutinerede piloter på nogle af flyvningerne....de landede meget voldsomt. Alt i alt har det været en god tur. Volleyball mæssigt kunne man godt have ønsket sig lidt mere, men vi må op på hesten igen og vi ønsker os nogle flere dygtige volleyballspillere til næste mesterskab. Tak for turen til DPIF, tak til træner Morten Ebersbach, holdleder Helle Orloff og delegeret Lars Bisgaard – i må godt komme med igen næste gang.



Artiklens forfatter Trine Mark til venstre med Ditte Kennum.