



Kim, Cedric, Rune og Lianna.

Europæiske politimesterskaber i Judo 2011

Af Morten Bollesen, København
Foto: Cedric Petersen, København

Fredag den 13. maj 2011 mødes de danske deltager, der skulle med til Europamesterskaber i Judo i Paris. Holdet bestod af Lianna Wohlgenuth, Kim Ørskou, Rune Hostrup, Cedric Petersen samt delegeret Carsten Jensen og undertegnede. Efter indtjek og den obligatoriske kop Starbucks kaffe i lufthavnen, var vi klar til at flyve til Paris. Ved ankomsten til Charles De Gaulle lufthavnen kl. 17.00, stod der 2 franske kolleger og tog i mod os. Det var nogle meget flinke folk – det eneste problem var, at de kun talte fransk! Heldigvis kunne Cedric tale fransk, så vi fik udvekslet diverse høflighedsfraser og så ellers af sted til hotellet. Da det var midt i myldretiden, kørte de tværs i gennem Paris, herved fik vi også set blandt andet Triumfbuen, og sidst men ikke mindst fik vi oplevet den Parisisk trafikultur.

Ved ankomsten til hotellet blev vi tjekket ind, og kæmperne afleverede deres gier så der kunne blive syet rygmærke på. Herefter var der aftensmad til dem der var i vægt, Kim måtte springe maden over, og i stedet løbe en tur, så han kunne være klar til indvejen lørday morgen. Stedet hvor stævnet blev holdt hedder Institut du Judo, og er det franske Judoforbunds hovedkvarter. Her er alt hvad en

judokæmper behøver som store og gode træningsrum, gode værelser til overnatning, samt en god restaurant som lavede god fransk mad.

Lørday morgen blev Kim vejet ind uden nogen problemer, så han kunne gå op og spise noget morgenmad for at blive klar til opvarmningen.

Inden kampene begyndte var der officiel åbning, og her var der ikke sparet på noget. Der kom blandt andet 3 politifolk, som rapellede ned fra loftet. Kim var den eneste dansker der skulle på måtten den første dag, og i den første kamp kom han op mod en ukrainer, der afgjorde kampen meget hurtigt. Kim blev "fanget" på det forkerte ben, og han blev nedkæmpet med en benfejning. Den næste kamp var mod en Østriger. Her styrede Kim det meste af kampen, men med et par dumme fejl mod slutningen af kampen, så var der ikke så meget at gøre og Kim tabte kampen, og han var ude af stævnet. Efter at Kim var færdig med sine kampe, tog vi alle op til Sacre Coeur og gik rundt på Montmartre, og efter en kop kaffe gik vi samlet ned til Operaen. Undervejs var vi inde i Lafayette og kiggede lidt på alt det de havde der.



Politi EM Paris, Kim, Lianna, Rune og Cedric.



Rune i kamp, han er i blå gi.



Kim i kamp, Kim i blå gi.

Da klokken var ved at være mange, og kæmperne skulle være friske til næste dag, tog kæmperne hjem, og de 2 "gamle" kiggede lidt mere på Paris – en skøn by!

Søndag morgen startede med, at de sidste 3 kæmpere blev vejret ind, hvorefter de kunne spise morgenmad. Efter maden stod den på opvarmning, og under dette kom der en ung fransk dreng hen og bad om Runes autograf – vi kiggede alle lidt og lod så som om, at det var helt normalt. Liannas første kamp var mod en hollænder, der var meget fysisk stærk. Her måtte Lianna se sig besejret meget hurtigt, men hvis Lianna havde haft mulighed for at lave noget mere gulvkamp med hende, så ville kampen formentligt have set anderledes ud. I hendes næste kamp var der igen ikke så meget at stille op med en dygtig russer. Her blev kampen også afgjort hurtigt.

Runes første kamp var mod en finne, som han fuldstændig havde taget på, men i forbindelse med at Rune satte et kast ind, fik han fat i benet, men han holdt taget for længe ind kastet blev sat ind, hvorfor han blev dømt ude. Meget ærgerligt idet Rune havde hele overtaget i kampen, men også rart at dommerne dømt 100 % efter reglerne.

Cedric første kamp var med en tyrker som han kæmpede lige om med. Tyrkeren var en meget fysisk stærk kæmper, som forsøgte sig med indtil flere benfejninger. Disse benfejninger oplevede Cedric nok mere som spark over skinnebenet. Det korte af det lange var, at tyrkeren ikke fik nedkæmpet Cedric med disse benfejninger, og efter en lang kamp, hvor Cedric var foran, vandt tyrkeren knebent til sidst. Efter dagens sidste kampe var der tid til afslapning og opladning til festaftenen. Inden vi gik til festaftenen blev der over en øl uddelt debutant nåle til Lianna, Cedric og Rune, og ved den efterfølgende "fin tænkning" over resultatet, må vi nok konstatere, at vores kæmpere har for lidt kamperfaring, men vi kan også konstatere, at heldet ikke var med os. Cedric kunne ligeså godt have vundet sin kamp, men alt i alt kan vi godt være tilfredse med vores indsats, målt op mod de andre landes kæmpere, hvor nogen af dem lever som professionelle. De tyske kolleger har et kampsports akademi, hvor de kan træne og leve som professionelle, og de østeuropæiske kolleger er med i toppen i den civile Europæiske judo.

Til sidst skal det fransk politiidrætsforbund roses for et utroligt flot og professionelt stævne, hvor der var tænkt på alt.