



PI Tour

Mod slutningen af løbet holdt det tørvejr.

Af Herluf Jensen, løbsleder, Haderslev PI
 Foto: Peter Riber, fra PI Tours webside, www.pitour.dk

Haderslev Politi Idrætsforeningen fik i weekenden den 8. - 10. juni 2012 afviklet løbets 10 års jubilæumsløb. Løbets deltagere kørte fra Haderslev i busser fulgt af lastbiler med cyklerne fredag eftermiddag i strålende solskinsvejr. Da de passerede Limfjorden på deres vej mod løbets startsted i Hirtshals skulle det vise sig, at de have set solen skinne for sidste gang denne weekend, hvor vejguderne havde valgt at fugte landsmændenes afgrøder ganske betydeligt. Løbet blev startet fra Feriecenter Fyrklit i Hirtshals lørdag kl. 08 i nogenlunde tørvejr, som efter få kilometers kørsel blev til et løb i silende regnvejr, og modvind på etapens 228 kilometer lange rute ned til Herning Vandrerhjem. Men cykelryttere er ikke sådan at slå ud, og humøret steg da massørerne puslede omkring de mest trængende, og kokken senere sørgede for maverne blev godt fyldte. Rytterne hyggede sig og overbeviste hinanden om, at det værste var overstået – det kunne kun blive bedre på 2. og sidste etape til Haderslev. Men vejguderne var ikke færdige endnu med at vande markerne og kolonihaverne. Nøjagtigt som på 1. etape fortsatte vejret med en silende regn og modvind vejen de sidste 190 km til kort før Haderslev. Regnen stoppede og løbet fik en afslutning i blæsende og koldt vejr – men tørt. Løbet sluttede med et gadeløb omkring Aastrupvej, hvor det var etableret et flaggale til målportalen opsat ved Arkils domicil på Aastrupvej.



Og regnen silede ned.



Styrt på de våde veje.

»

Løbets servicevogne kom på overarbejde på touren. Aldrig har løbet haft så mange styrt og punkteringer. 6-7 styrt som følge af de våde veje og frysende ryttere, der forsøgte på at hente læ hos andre ryttere. Så kan det gå galt og det gjorde det. Heldigvis gav styrtene kun knubs og hudafskrabninger – og en ødelagt cykel.

Et uhyggeligt stort antal slanger og dæk måtte udskiftes på touren og gav bekymrede blikke fra arrangørerne om beholdningerne var store nok. Jubilæumsløbet blev ikke helt som løbsleder Herluf Jensen havde ønsket sit sidste løb afviklet. Men solen skinnede næsten, da løbets deltagere efter gadeløbet kørte i optog til festpladsen ved Haderslev Søsportscenter. Under optoget overraskede cykelkammeraterne den afgående løbsleder med at stoppe feltet og førte ham over på ladet af en Christianicykel. Søren Smidt, kantinemand på Haderslev Politigård, cyklede herefter Herluf Jensen den resterende vej til festpladsen som frontfigur på optoget.



En våd fornøjelse.



Løbsleder Herluf Jensen på ladet af en Christianicykel mens Søren Schmidt tramper i pedalerne.

Løbet set fra en deltagers side

Af deltager nr. 50 Per (FANØ) Christensen, Le Pedaleur de Charme

Min første PI Tour blev indledt i lørdags fra Hirtshals med kursen stik syd mod Herning. Hård vind til kuling fra syd er en sjældenhed herhjemme, men det var faktisk situationen den lørdag. For at det ikke skulle være for nemt for os, var der til gengæld dømt vedvarende kraftigt regn, kun afbrudt af en enkelt haglbyge. Trods vejret så blev den lørdag nok en af mine største cykeloplevelser indtil videre. Selve arrangementet og opsætningen var et syn for enhver. Alene cykelkaravanen bestod forrest af en løbsvogn, en politibil, to aktive politimotorcykler, 100 koncentreret rytter, en lægevogn, og ca. 5 transportvogne herunder en cykelmekaniker. En sådan karavane fik selv den mindst sindige nordjyde til at stoppe op, heppe og give os alle anerkendelse for vores anstrengelser.

Efter 228 kilometer ankom vi alle til Herning godt trætte af regn og vind, men alle med et højt humør. Jeg var helt overbevist om, at dagen efter ville vejret kun blive bedre - for to dage i streg kan det hverken blæse fra syd eller regne så kraftigt. Her tog jeg desværre fejl. Regnen startede præcis kl. 8, og i forhold til lørdagen var der ophold i regnen omkring Brørup i ca. ½ times tid, hvorefter regnen vendte kraftigt tilbage. Ankomsten til Haderslev var i sig selv højdepunktet. Midtbyen var afspærret i en ca. 2,5 kilometer rundstrækning, og ved målfeltet, havde det meste af Haderslev trods regnen og var samlet for at gøre vores afslutning til en byfest. Vi skulle køre rundstrækningen 3 gange, hvor der de sidste 2 omgange blev frit løb. Ronny og Christian valgte at åbne byfesten med et stort angreb fra første start. Alle 10 fra Pedaleur gjorde en rigtig flot figur under PI-Touren - og oplevelsen dels under Touren og ikke mindst i et fantastisk kammeratskab med hinanden, har gjort denne weekend til en uforglemmelig oplevelse for mig - TAK FOR DET venner, vi ses helt sikkert næste år.