

# Et orienteringsløb i Ulfborg



*Kortene nærlæses.*

*Af Jørn Lind*

Den 21. september havde Leif Flytkjær fra Ringkøbing Politi for anden gang i 2011 stablet et orienteringsløb på benene, og som altid trak et spændende vestjysk terræn lidt ekstra i mig for at komme af sted. Den lange vej til Ringkøbing betød dog, at det kun var en lille flok, der dagen før løbet drog mod Jylland for at overnatte på vandrerhjem, så vi ikke skulle meget tidligt op, men i stedet kunne møde friske til løbet. Denne gang skulle vi løbe i Nr. Vosborg, som ikke er det sværeste terræn i Vestjylland, Det varierer mellem store lyngklædte bakker, tæt fyrrekrat og granplantage med nogle moser indimellem. Som ved flere af årets løb var der desværre ikke nok (kun mig) til at fylde den lange bane 1 op, og heller ikke den lette bane 6 for de nye og uerfarne løbere havde nok tilslutning. Derfor blev disse to baner ikke gennemført, og jeg deltog i stedet på bane 2, som har samme sværhedsgrad som bane 1, men blot er kortere.

Stævnepladsen var lagt ved en lille sø, hvor starten var på den ene side og målet på den anden side. I midten af søen var en lille ø med en bro til den ene side, så man på grund af lavvande (trods årets megen regn) kunne gå over øen mellem start og mål.

Der var en smule problemer med startlisten, men det blev løst, og der var ingen panik, da der blev benyttet EMIT til tidtagningen, således at de enkelte løberes start blev registreret på det tidspunkt, hvor startboksen blev forladt, og ikke efter tidspunktet på startlisten. Jeg stod ikke på startlisten, så jeg kom til at starte sidst, og jeg følte mig en smule ensom i startboksen, da alle løbere efterhånden var forsvundet ud mod en post i det åbne terræn for derefter at forsvinde ind i skoven. Det kom dog ikke til at vare så længe med ensomheden, idet jeg efter et koncentreret løb i starten og to svære poster, som jeg var heldig at finde uden de store problemer, allerede på vej mod post 4 så Søren Klingenberg fra Assens foran mig. Jeg holdt kontak-



ten, og da Søren åbenbart skulle spænde sit snørebånd under krydsningen at et åbent lyngområde på vej mod post 5, løb jeg forbi ham, og så havde jeg ham i hælene det meste af resten af banen. Allerede på vej mod post 6, som var placeret i en lysning i noget tæt fyrrekrat, så jeg Bruno Stub. Vi kom fra hver sin side mod posten, og Bruno løb for langt, så lidt efter havde jeg både Søren og Bruno i hælene ud over det næste store åbne område, hvor vi skulle finde en lille slugt på den anden side af et højedrag. Jeg løb lige forbi, men hentede de andre igen på vej mod post 8. Post 9, 10 og 11 lå også i et område med tæt fyrrekrat, så tungen skulle holdes lige i munden. Jeg ved ikke, om jeg var først ved post 9, men da jeg løb væk fra post 10, så jeg de to andre, som endnu ikke havde fundet posten.

På vej mod post 11 hentede jeg Hans Hvalsø Hansen fra Odense, men vi bommede posten sammen, så på vej mod post 12 var vi lige pludselig et "tog" på i alt fem bane 2-løbere, idet Søren og Bruno indhentede os, og vi indhentede Johannes Nielsen fra Esbjerg. Jeg følte mig godt løbende, og det lykkedes mig at komme alene til post 13, så jeg troede ikke, at jeg ville

få de andre at se igen, men..... Post 14 lå på en lille udløber, som ifølge kortet lå i noget småkuperet åben skov. Skoven var noget tættere end angivet, og kurverne passede ikke, så efter et lille bom blev jeg hentet af de andre "togvogne", som havde valgt en anden vej ind til posten. De næste stræk var gennem granplantage med en dejlig bund at løbe på, og jeg valgte åbenbart den mest direkte vej til de sidste poster, så jeg kunne stå i mål og vente på mine konkurrenter. Trods mine bom havde, det været et godt løb i godt vejr, for selv om det havde regnet en del før løbet, holdt det tørvejr.

Peter Wihan fra Slagelse vandt bane 3, og han er senere blevet en værdig konkurrent på bane 1. Kristian Assenholt fra Esbjerg vandt bane 4, og han høstede som altid det største bifald – jeg tror, at det er noget internt. Den lokale Jacob Ramskov vandt den mellemsvære bane 5. Hele resultatlisten kan ses på hjemmesiden [www.politispport.dk](http://www.politispport.dk). Afslutningen blev holdt i Ulfborg, og stævnelederen havde sørget for, at der kunne bestilles mad, selv om hallens kantine var lukket. Tak til Leif Flytkjær, der havde fået hjælp fra den lokale orienteringsklub.