

Europæiske politimesterskaber

Af Børge Bladsgaard, DPIF skydeudvalg, Ricky Winther, Kolding, Ole Hardon, Rigspolitiet, og Bo Lilja, Rigspolitiet.
Foto: Henrik Sønderstrup, Østjylland politi, H.C. Laubel, Rigspolitiet og Jimmy Roed, Sydsjællands -og Lolland Falsters politi.

USPE præsident Luc Smeyers under åbningstalen ved mesterskaberne i Vingsted.



Næstformand i DPIF, Gunnar Andersen, overrækker USPE' flag til Luc Smeyers, til brug ved næste europamesterskab i Irland.



Børge Bladsgaard

For et års tid siden gik de fleste danske politiskytter og så frem til, at de måske blev udtaget til et EPM i skydning i Athen i 2011. Da store stævner af denne type oftest afholdes i efteråret, var det ganske rart, at tænke på, at man måske kunne komme med på en tur ned i varmen i det ellers så kolde og våde danske efterår. Jeg selv, og sikkert også flere andre, blev derfor lidt skuffede, da vi sidst i 2010 blev klar over, at grækerne af økonomiske årsager alligevel ikke var i stand til at afholde dette EPM, men vi havde måske nok set det komme. I den efterfølgende periode var der en del gætteri omkring, hvilket land der så kunne finde på at påtage sig et så stort stævne,

i skydning



USPE's fane bæres ind af kolleger fra Vejle politi.

som et EPM i skydning i virkeligheden er. Stor var overraskelsen derfor, da skydeudvalgets formand Jan Poulsen, under afholdelse af indendørs DPM i skydning i Helsingør i februar 2011 oplyste, at han sandelig havde tænkt sig at foreslå DPIF, at det "bette stævne" kunne vi selvfølgelig nemt klare her i lille Danmark.

"Tak for kaffe" var vi nok flere der tænkte, for vi var godt klar over, at det ville blive en bekostelig affære både på det økonomisk og på det planlægningsmæssige niveau, men der var noget der tydede på, at Jan allerede havde overbevist DPIF, idet forbunds kasserer Ole Jakobsen gav udtryk for, at det var da en god idé. Kort tid efter fik vi besked om, at DPIF

var med på idéen, og at USPE med kyskhånd havde taget imod Danmarks tilbud om at afholde stævnet. Samtidig var der indgået en forhånds aftale med Vingsted Centret ved Vejle. Torsdag d. 13. oktober mødte jeg selv op i Vingsted Centret, som er et fantastisk anlæg ejet af De Danske Skytteforeninger. Centret har en fantastisk beliggenhed i Vejle Ådal, hvor naturen i sig selv er ganske imponerende, og selve centret indeholder alt, hvad man som skytte og idrætsudøver kan ønske sig. Her findes alle typer skydebaner fra 10 - 300 m - alle med elektronisk markering. Her har man indendørs faciliteter med idrætshaller, indendørs svømmeanlæg, restaurant og hotel med diverse fritids faciliteter som bar, billard og meget mere. Kort sagt alt er under et tag, »



Jan Poulsen, Århus, Ole Kjær Jacobsen og Gunnar Andersen, DPIF.

Ole Jacobsen
General Secretary/Treasurer
Danish Police Sports Ass.

Arrangørerne havde også tænkt på en våbenmekaniker.



Indedørs skydebaner.

og alt er af meget høj standard. Desværre er prisen for at leje dette fantastiske anlæg også ret høj, hvilket nok er årsag til, at vi ikke kan benytte Vingsted Centret så ofte, som vi egentlig gerne ville. For undertegnede var det lidt af en speciel oplevelse, at møde op til et EPM i Vingsted Centret, idet jeg selv debuterede på politilandsholdet i skydning i 1983, hvor EPM blev afholdt samme sted.

I Vingsted havde skydeudvalgsformand Jan Poulsen og flere hjælpere allerede været i gang med forberedelserne i flere dage. Det virkede som om, at de havde styr på de fleste ting, og det var ret imponerende, at der i en idrætshal var opstillet 30 stk. mobile 10 m baner med elektronisk markering til skydningerne med luftpistol og luftriffel. Selv vejret havde de åbenbart styr på, for ovenpå en lang periode med dårligt vejr, ja så var det torsdag kun let skyet, de næste 3 dage skinnede solen fra en skyfri himmel. Det var dog heller ikke helt uden problemer, idet temperaturen lørdag og søndag morgen var nede på flere graders frost, hvilket ikke bekom riffel-skytterne ret godt, og flere af dem frøs brødt i deres fastlåste skydestillinger. Ude i solskinnet mødte man dog smilende mennesker siddende på bænke med ansigtet rettet mod solen. Kan man tænke sig en bedre efterårssituation.

Selvfølger er der en kaosfase når ca. 160 personer fra 23 lande skal ankomme, indkvarteres, akkrediteres, og der skal foregå våbenkontrol og kontrol af beklædning. Sidstnævnte kontrol af riffel-skytternes beklædning er ellers lidt af en forestilling for sig, idet der er regler om knappers placering, stoffets tykkelse og så videre. Ankomsten til Vingsted foregik dog ikke helt uden problemer for nogle af deltagerne. Italienerne havde tilsyneladende ikke læst ordentlig på indbydelsen, idet de var ankommet med fly til Kastrup. Derfor måtte de selv leje biler for at komme det sidste lille stykke vej til Vingsted Centret. Russerne havde også problemer undervejs, idet deres våbendeklaration ikke var i orden, så de havde kun fået deres luftvåben med til Vingsted. Her gik centrets medarbejdere dog straks i gang med at finde nogle lånevåben til dem, og bortset fra grovpistol, lykkedes det at få russerne rustet til tænderne. Det skulle vi måske ikke have gjort, for selv om de var udstyret med lånevåben, var de i stand til at erobre flere medaljer.

Fredag morgen startede med en enkel, men stilfuld åbningsceremoni i center salen, hvor alle deltagerlandes flag var hængt op. USPE flaget blev ført ind af unge flotte kolleger fra Vejle politi, og der blev holdt de traditionelle, men pris-



værdigt korte taler. Et overraskende og specielt indslag var de 2 lurblæsere i flotte vikingedragter, som gav prøver på deres kunnen både under åbningsceremonien, men også ved medaljeoverrækkelser og under afslutningen. Det var "spitzenklasse" som tyskerne siger. Det var et populært indslag, og hvis de 2 lurblæsere havde fået honorar for fotooptagelser, havde formentlig været ret velhavende i dag. De 2 lurblæsere var såmænd pistolskytten Conny Jensen og hendes samlever Torben Clausen. Begge kommer fra Vikingspillet i Frederikssund, hvorfra de havde medbragt deres dragter og lur. Samme Conny Jensen kunne i øvrigt på åbningsdagen fejre sin 60 års fødselsdag, og i den anledning inviterede hun de danske deltagere til en lille sammenkomst hen på aftenen.



Ole Kjær Jacobsen og det danske vikingepar lur.

Efter åbningsceremonien gik konkurrencerne i gang, og den sidste skydning var først afsluttet søndag eftermiddag. Jeg vil i denne omgang holde mig fra at kommentere de enkelte resultater, men jeg kan dog godt med lidt ærgrelse konstatere, at de danske skytter ikke nåede op på medaljeskamlen. Dog vil gerne nævne, at et par af vore kvindelige deltagere i riffeldisciplinerne, kun var et "mulehår" fra medaljerne. Afslutningsbanketten i Vingsted Centrets restaurant søndag aften var en særdeles festlig og fornøjelig affære, med rigtig god mad og et diskotek, med et lydniveau som egentlig krævede, at man havde beholdt sine høreværn på. Det så ud til, at afslutningen faldt i de flestes smag, i hvert fald var stemningen høj. Det må også have været meget varmt i lokalet, for hen på aftenen sås 2 yngre mænd kun iført boxershorts. For en god ordens skyld vil jeg pointere, at de ikke var fra den danske gruppe.

Mandag var hjemrejsedag, og dermed afslutning på det 15. Europæiske Mesterskab i Skydning. Om 4 år skal det næste EPM i skydning finde sted i Tyrkiet, men nu må vi se, om tyrkerne kan klare denne udfordring. Jeg vil slutte med en stor tak for et særdeles vellykket stævne til alle hjælpere og skytter samt Vingsted Centret personale. En speciel tak til skydeudvalgsformand Jan Poulsen, forbundskasserer Ole Jacobsen og forbundets næstformand Gunnar Andersen, som alle har udført et kæmpe stykke arbejde forud for og under stævnet. Endvidere til de civile dommere, som sørgede for at skydningerne blev gennemført på et sportsligt højt niveau, og til skytterne Anette Gaarde Thomsen og Benedikte Skjødt Nielsen (skydeudvalget) – begge Sydøstjyllands Politi – idet de har udført et stort stykke lokalt "benarbejde" forud for stævnet. Endelig en tak til ledelsen i Sydøstjyllands Politi, hvor man velvilligt har stillet personale og materiel til rådighed.



Deltagerne ankommer.



Dannebrog kommer på plads.



>>



Ricky Winther

Netop forløbne europamesterskab kan med hensyn til logistik, mad, indkvartering og forløb, i det hele taget IKKE AFVIKLES BEDRE, så er det sagt. Kæmpe ros til Jan, Ole, Benedikte og Anette, for planlægning, indhentning af alt fra flag til frugt, uanfægtelig og ganske enkelt perfekt, basta. Genialt at Jan arrangerede en våbensmed til stede under hele stævnet, burde måske bare have været annonceret tydeligere, for alle som Anders hjalp var yderst tilfredse. Dejlig effektiv (tidsmæssigt) afvikling af ceremonier, møder, præmieoverrækkelser hvorunder Vikingeblerieret som var genialt og et trækplaster alle var meget benøvet over. Ingen tvivl om at alle 23 deltagende nationer, fik et mønster eksempel på afvikling af et mesterskab (og det kun med 6 mdr. forberedelsestid, RESPEKT 100%), hvilket rigtig mange også tilkendegav løbende under stævnet. Sluttelig har de 5 dage i Vingsted været en absolut stor oplevelse, både som deltager under selve afviklingen af stævnet, samt en ærlig undren over hvor god man kan blive, når man har ubegrænset mulighed for den absolut nødvendige træningsmængde der skal til for at blive god. De gode ér altså helt vildt gode.





Deltagerne ved åbningsceremonien.

Ole Hardon

Jeg deltog i 10 m luftriffel, hvor konkurrencen, ligesom i de øvrige discipliner, var hård, idet flere af de deltagende skytter også deltager i EM, VM og ikke mindst OL. Så på forhånd havde jeg ikke de store forventninger om, at jeg kunne gøre mig gældende i toppen. Jeg gjorde mit bedste på dagen, men på grund af en katastrofal start i de første 2 serier, var det desværre ikke muligt at komme over 560 point, som jeg havde sat som godkendt resultat. Inden finalen skulle nordmændene Tangstad og Melvær (vinder af englandsmatchen) skyde om den sidste af otte pladser i finalen. Tangstad skød sig i finalen, hvor han tog endnu en skalp og sluttede som nr. 7. I finalen skete der også forskydning i toppen, idet russeren Luginetz avancerede til 2. fra 3. pladsen, som han overlod til spanieren Gonzales. Vinderen, Dryagin fra Rusland, overlod ikke noget til tilfældighederne og tog sikkert guldmedaljen med sammenlagt 695,7 p (594 + 101,7 p). Gad vide hvor meget almindeligt politiarbejde han laver i dagligdagen?

Vores gode kollega, som nu er pensioneret, Villy Olesen fra Århus, er en særdeles kompetent official og dommer ved samtlige skydninger på 10 m banen. Han styrede slagets gang sammen med en civil dommer, som jeg ikke husker navnet på, på en meget kompetent og behagelig måde. Stor ros til dem begge. Rammerne omkring luftskydningerne var, som jeg oplevede det, perfekte. Trods manglende danske top-10 resultater, kan arrangørerne, ingen nævnt ingen glemt, godt være stolte og tilfredse med afviklingen af omhandlende Europæiske politimesterskab.

»







Bo Lilja

Det var samlet set nogle dejlige dage i venskabeligt samvær på tværs af nationsgrænser. Her nogle få indtryk fra min side omkring stævnet og riffeldisciplinerne. Jeg vil gerne fremhæve den meget flotte forplejning, lige fra en meget velanrettet morgenbuffet til den ypperlige "dagligdags" aftensmad. Det overstiger hvad jeg tidligere har oplevet. Indkvarteringen var også i top, selv om vi var 4 på et rum. Sengene var rigtig gode at ligge i, og alt var rent og pænt. Men det er ikke helt optimalt, da vi voksne mænd ikke sover helt lydløst natten igennem – H.C. måtte i sin skydetaske og finde sit høreværn. Men vi overlevede.

Skydningen på riffelbanen var under afviklingen af de 60 liggende noget af en prøvelse. Der var mange protester omkring fejlmarkerede skud. (fik også selv markeret både en 8'er og en 9,1'er, som ikke fandtes på bagskiven, men jeg havde i forvejen skudt en 8'er i første og anden serie, så jeg troede det var mig selv). Det var anlægget, som ikke var trimmet til så gode skytter, (gummibåndet var stillet til kun at rykke sig ca. 2 mm efter hvert skud). Anlægget blev justeret lidt op og fejlmarkeringerne blev reduceret til kun en eller to.

Men da vi skulle skyde helmatch og starte kl. 09.00, fik vi en forsmag på den kommende vinter. Der var kun minus 2,5 grader, da jeg og skydeholdet skulle starte. Så efter cirka 3,5 timers skydning, var alle næsten stive af kulde. Det var ikke befordrende for gode resultater, især ikke for ældre skytter. Jeg kunne også have tænkt mig, at der havde været en tryksperson bag mig under min helmatch. Der var heldigvis en – Conny – som stak hovedet ind og spurgte, om jeg kunne bruge en kop kakao – det varmede virkelig, men desværre ikke nok. Samlet set syntes jeg det var et perfekt afviklet stævne, når man kikker på stævnet som helhed – til lykke med det. Jeg kunne godt skrive flere sider omkring skydningen og resultaterne, men det lader jeg andre om.

