



Hele den danske og norske trup samlet.



De danske herrer i ilden

Nutellapizza og lunkent øl til





de danske svømmere

“Det danske politilandshold i svømning var talstærkt repræsenteret ved de Internationale Police Championships i Loughborough i England. Ud over mange gode danske præstationer, blev der sat ny dansk politirekord i en af svømmedisciplinerne. Men også mødet med den engelske madtradition blev noget af en udfordring. Et spisesteds specialitet var pizza med nutella. Læs om mødet med de andre europæiske landes politifolk og kulinariske udfordringer uden for svømmedysten”.

Af Dennis Kinnerup, Emil Dall-Nielsen og Nikolaj Andersen
Fotos Jens Carl Nielsen, DPIF

MØDE I LUFTHAVNEN OG PAPIRSPAS

Trænerteamet Peter Krægpøth og Morten Spanier Jensen havde udtaget følgende svømmere: Emil Dall-Nielsen, Laust Kamgaard, Mads Terndrup Hvilsom, Dennis Kinnerup, Jesper Knak og Nikolaj Andersen til at repræsentere DPIF ved landskampen mod England, Tyskland, Holland og Monaco. Yderligere var Jens Carl Nielsen med som delegeret fra Dansk Politidrætsforbund.

Efter at samtlige røde TYR-tasker med tilhørende svømmere var udfundet i terminal 3 og et yderst vanskeligt bagage-check-in med den ene træners "hjemmelavede" papirpas, mødtes vi med vores norske holdkammerater, som vi havde lavet et startfællesskab med til stævnet.

Ved ankomst til Birmingham lufthavn, efter en udmærket flyvetur, skulle resten af turen foregå i busser frem til hotellet i Loughborough. Desværre befandt den ene af de to busser sig i London, hvorfor debutanterne måtte blive tilbage i lufthavnen, under opsyn af bl.a. den ene træner.

FØRSTE TEST AF BASSINET OG TRIPADVISOR

Efter at alle mand var ankommet til hotellet, gik turen til fods til svømmehallen. Forholdene i svømmehallen var helt i top, med sine to 25 meter bassiner med 8 baner i hvert bassin, eltidspalder i begge ender og moderne startskamler, så var rammerne sat for et godt stævne og ingen undskyldninger for langsomme tider.

Da vi ikke havde fået noget mad siden morgenmaden hjemme i DK, gik turen nu ind til centrum med Laust som vejviser. Han havde hjemmefra fundet Loughborough's næstbedste spisestue ifølge Trip Advisor. Der blev ikke langt fingre imellem med hvor godt dette sted var; langtidstegt svin i lange baner og meget andet.

Da vi endelig fandt stedet omkring 16-tiden, var det ved at lukke og havde kun mad til 5 mand. DYB skuffelse indtraf da vi var 9 mand. De sidste gik skuffet og slukøret over i det lokale supermarked for at proviantere. Efter en udmærket aftenbuffet med masser af mad til de glade og altid sultne svømmere, gik vi trætte i seng, så vi var klar til første stævne dag. »



SIGHTSEEING, RACEDAY OG NUTELLA-PIZZA

Inden første raceday var alle mand en tur inde i centrum igen for at "opleve" byen. Der var et meget hyggeligt torv, hvor der var en del lokale boder, som solgte en masse forskellige ting (crap). Ud over dette var der desværre ikke så meget andet byen kunne byde på. Derfor tog vi tilbage på hotellet, hvor der blev hvilet og ladet op til stævnet.

Første løb i stævnet var 100 meter Butterfly, hvor Emil blev nr. tre og samtidig satte ny dansk politi rekord i tiden 0.58.06. Der ved var stilen lagt for resten af stævnet. Laust var også rigtig flyvende i en flot tid på 100 meter IM (Individuel Medley) lyden de på 1:02:77. Dette var også ny dansk politi rekord.

Efter en veloverstået første stævnedag, hvor vi samlet lå på en anden plads få point fra England, var alle mand godt tilfredse med dagens præstationer. Om aftenen havde England arrangeret en fælles tur for alle deltagere til et spisested i byen. "Peter's Pizza" var stedet hvor vi alle, godt 100 mand, skulle have pizza samtidig. Det var godt, at man havde valgt pizza nr. 1, da de blev lavet i rækkefølge. Halvanden time senere havde alle mand fået deres pizzaer og så blev desserten præsenteret - pizzabund med et halvt glas Nutella som fyld. Dette var pizzariaets specialitet.

ANDEN RACEDAY, TUR TIL MINI BRYGGERI OG BANKET

Igen en rigtig god start på stævnet. Mads viste rigtig god form ved at vinde 50 meter fri, hvor han i tiden 0:26:04 vandt løbet for mænd 35 og over. Laust var igen rigtig hurtig på 100 meter rygcrawl, hvor han i tiden 1:01:67 sikrede sig en 2. plads i sit heat. Dennis viste også en stærk form ved at sikre sig en første plads i 200 meter crawl i tiden 1:59:17.

Der blev sluttet af med et 25 meter udskilningsløb, hvor den langsomste udgik. Efter 6 x 25 meter i forskellige discipliner, var Emil tilbage i finalen mod Tysklands spirende håb om sejr.

Til Emils fordel var sidste disciplin 25 meter Butterfly, som han vandt i overlegen stil med mere end et sekund ned til Tyskeren!

Sidste stævnedag endte med at vi holdt vores anden plads og med stor hjælp fra vores norske venner, som især hos kvinderne leverede en kraft præstation, der gjorde, at vi holdte Tyskland bag os med 1 point, og desværre var England kun 4 point foran os og tog derved førstepladsen ved dette stævne.

Efter endt stævnedag med det flotte resultat, blev trænere og delegeret traditionen tro smidt i vandet med alt deres tøj på. Nu glædede alle sig til at sætte tænderne i lækre sandwich fra Subway, som trænerne ville hente til os. Dog mente trænerne at der var for langt, så vi satte os sultne ind i bussen som skulle køre os til næste punkt på dagsprogrammet. England havde endnu engang arrangeret en fællestur. Denne gang gik turen til et lille lokalt bryggeri godt en halv times kørsels fra hotellet. Her stod den på intens gennemgang, fra en meget entusiastisk og hurtig talende brygmester, af bryggeriets historie og bryggevarer, samt hvorledes den gyldne bryg kom fra korn til fad. Turen endte med, at vi skulle smage tre forskellige øl. Alle troede, at der var noget galt med disse øl, da der intet kulsyre var i, og de var lunkne og flade. Vi fik dog forklaringen, at sådan skulle deres øl smage. Hmmm, ikke noget der faldt i dansk og andres landes smag. Dagen sluttede af med en rigtig fin banket, med lækker mad og god vin. Der blev ydermere uddelt diverse ven-skabsgaver og dertilhørende takketaler.

SIDSTE DAG OG HJEMREJSE

Hjemrejsen forløb forholdsvis roligt, da vi ankom til lufthavnen. Dog så det ud til, at vi ikke ville nå vores fly til København, da vores buschauffør havde glemt, at der var tæt, meget tæt, morgen trafik ind til Birmingham. 30 minutter før flyafgang lykkedes det os igen at få checket ind - også træneren med hans papirpas.