

Politilandskamp mellem Norge og Danmark i Feltsport og orienteringsløb



Af Peder Stephansen
Fotos Peter Wihan

I 2013 kom Norges politilandshold til Danmark for at deltage som en integreret del af de danske politimesterskaber. Der var i den forbindelse lavet nogle nye regler for sammensætningen af politilandsholdet ud fra, at deltagerne var delt op i flere aldersgrupper, som så gav forskellige point til et samlet resultat.

Som en del af aftalen var det i år Danmarks tur til at tage til Elverum i Norge i dagene fra d. 1. september til d. 3. september, hvor Danmark så var en integreret del af de Norske Politimesterskaber. Danmark stillede derfor med 8 udtagne deltagere til turen. Det var dog lidt trist, at der forinden turen var to afbud hos vores 3 udtagne kvinder, og derfor var kun Rita Breum med på kvindesiden.

Rejsen til Norge foregik i 2 køretøjer. En bil med 5 mand kørte fra en rastestedsplads ved Middelfart op gennem Jylland til Hirtshals og videre med færgen til Larvik og derefter op til ca. 100 km nord for Oslo, hvor Elverum ligger. Den anden bil med 6 personer kørte fra Glostrup til Helsingør og videre op gennem Sverige for at havne i Elverum. Rejsen forløb fint for begge køretøjers vedkommende, og vi var fremme først på aftenen til lidt aftensmad på Scandic Elgstua Hotel, som de norske arrangører havde



Hele det danske hold samlet. Skydning med lånte pistoler.

bestilt til os. Aftensmaden var lidt brød med tørret skinke, ost og pålæg. Vi syntes ikke, det var rigtig aftensmad. Det kneb for os at blive mættede. Holdleder Torkil Hansen fik dog bestilt yderligere lidt mad, men det var lige før, han var kommet op i det røde felt. Det skal dog siges, at resten af forplejningen under turen var meget fint, og der var ikke noget at komme efter.

Næste dag skulle FELTSport konkurrencen foregå 3 km udenfor byen. Der var i den forbindelse lavet en aftale om, at nordmændene havde nogle ca. 22 pistoler, som vi kunne låne under konkurrencen. Vi havde forinden også mulighed for at prøveskyde disse på skiskydningsbanen.

Banelæggeren Ulf Erik Strand havde lavet et godt feltsportsarrangement. Alt var i orden, skydebane, terræn og ikke mindst beregning, som ofte kan drille. Det foregik i typisk norsk terræn uden de største stigninger. Skovbunden var mange steder dækket af velsmagende blåbær og tyttebær i store mængder. Det største problem for danskerne var nok rutinen i at løbe i norsk terræn, idet hovedet nogle gange havde svært ved at omsætte det tegnede kort til sammenligning med terrænet. Desuden var der mange sten i skovbunden, som var belagt med mos, hvilket »

Det regnede stort set på hele turen.

gjorde det svært at løbe jævnt og samtidig læse o-kortet. Derudover regnede det ret kraftigt. Det regnede faktisk, fra vi steg af færgen i Larvik, og til vi kørte ombord igen på hjemrejsen, så hele turen var en våd fornøjelse.

Med hensyn til konkurrencen gjorde vores danske deltagere det meget fint. Selv om vi var "underdogs" inden landskampens start, viste det sig, at vi næsten løb lige op med nordmændene i feltsportskonkurrencen. På H 21 løb Peter Wihan, Bo Lindholm og Jørn Lind i nogle fine tider. Esben Blicher var uheldig, da han tabte sin tidtagningsbrik, og derfor gav han ingen point. Vi tabte kun 18-15 på banen, hvilket var et fint dansk resultat. Banen blev vundet af Lars Peter Enerhaugen, som er en fantastisk løber, der har voldt danskerne problemer i mange år.

På D 21 havde Rita Breum anden bedste tid, hvilket absolut var godkendt. Norge har nemlig en helt suveræn kvindelig løber i Elin Bjerva, der er super god i både punktorientering – skydning og orienteringsløb. Vi tabte dog pointmæssigt, da vi som sagt havde to afbud på banen.

På H 35 banen vandt Kent Jørgen Birk over sin norske modstander.

På H 45 banen blev Bruno Stub slået af Willy Salvesen.

På H 55 banen blev Søren Klingenberg slået af en rigtig god løber John Hansen. Søren behøver dog ikke være så ked af dette resultat, da hans datter Emma Klingenberg netop er blevet verdensmester og har hentet to guldmedaljer ved VM i orienteringsløb i Skotland i august måned. Hun deltog i øvrigt som gæst i et dansk politiløb for to år siden i Nymindegab, og da vandt hun med 26 minutter ned til Jørn Lind. Der var klasseforskel uden at genere nogen.

Selv om Danmark tabte landskampen i Feltsport, var det nærmest en sejr med det lille nederlag.

Om aftenen var der festmiddag og præmieuddeling på Scandic Hotel.

Under middagen rejste Elin Bjerva sig op og bad om ordet. Hun er Norges udvalgsformand inden for Feltsport og orientering. Hun forespurgte forsamlingen om, hvad man skulle gøre i fremtiden, idet deltagerantallet er faldet til et kritisk niveau i Norge. Hun ønskede især en tilkendegivelse af, om Feltsport skal nedlægges i fremtiden, idet det er et stort tidskrævende stævne at lave for arrangørerne. Det endte med, at man i Norge ville tænke over tingene og tage stilling senere, men det kunne tyde på, at det snart er slut med Feltsport på deres program. Desuden har de svært ved at skaffe arrangører til at lave deres egne stævner.



Da Torkil Hansen senere under diskussionen havde ordet og nævnte, at det faktisk er Norge, som står til at være arrangør af de Nordiske Politimesterskaber i 2016, så Elin Bjerva lidt forkert ud i ansigtet. Det havde hun ikke tænkt på, inden Torkil nævnte det. Hun havde nok at tænke på i forvejen.

Næste dag drog vi ud til et område ca. 5 km væk fra byen, hvor vi skulle afvikle orienteringsløbet. Terrænet lignede meget det, vi var ude i på førstedagen. Sagt med det samme, så fik vi bank af nordmændene på næsten alle pladser. Vi tabte H 21 stort, mens Rita Breum i D 21 derimod igen fik en flot andenplads efter Elin Bjerva. I H 35 – H 45 – H 55 gik det ikke så godt, dog så gav Bruno Stub 2 fine point, da hans modstander blev disket.

Det viste sig, at danskerne på den lange bane især havde problemer på strækkene fra post 4 til post 8. Det var noget stenet terræn som lå på nogle skråninger, hvor man nok havde svært ved at skille tæthederne ad + løbe ordentligt + fokusere på løbskortet. Bruno Stub og undertegnede løb endda udenfor kortet og var i store problemer. Bruno fandt dog tilbage på ruten, mens undertegnede opgav og tog kompasset og gik direkte mod syd i måske 2 km, inden der kom en sti, der førte ned mod mål. Jeg skulle ikke ud i vildmarken og fare rundt på mål og få. Da alle var kommet i mål, var der præmieoverrækkelse på stævnepladsen.

Dernæst sprang 5 jyder – fynboer ind i den lille Audi A3 for at nå færgen fra Larvik. Vi havde ca. 45 minutter at give af, så vi var lidt pressede med tiden. Det var nemlig eneste færgeovergang den dag. Men da vi kom til Oslo, var der trafikku af byen, og vi mistede 35 minutter. Vi åndede lettet op, og trafikken gled så fint i 10 km, inden der var et trafikuheld, som kostede yderligere 15 minutter. Det rystede os lidt. Dernæst blev der ringet til Color Line, og hastighedsgrænserne blev kantet så meget, som vi turde. Vi ankom 5 minutter før færgeafgang og kørte lige om bord, samtidig hørte regnen op. Vi slap for en ekstra overnatning i Norge. I bilen blev vi enige om, at det var bedst for Ole Kjær i DPIF, at betale en evt. kommende fartbøde fra en af deres "stærekasser" end en ekstra overnatning for 5 personer i Norge. Så må vi se, hvordan fremtiden bliver for Dansk- og Norsk Politis orienteringsløb fremover. Vi havde alle en god tur og mange gode oplevelser.