



Og det regnede.

Fodboldlandsholdet på tur til Schweiz



Artiklens forfatter Jens Møller Søgård.

Af Jens Møller Søgård, Nordjyllands Politi.
Fotos af Ole Kjær Jacobsen, DPIF og
Bruno Fuchsli, Schweizisk politi.

Herrelandsholdet havde via kvalifikationskamp mod Monaco, der blev knust med 8-0 i kamp på Hvidovre Stadion, kvalificeret sig til en kamp om plads til EPM i Prag 2014. Modstanderen var på forhånd kendt – Schweiz.

Derfor mødte 16 spillere, massøren Finn Olsen, DPIFs repræsentant, Ole Jakobsen og undertegnede op i Københavns Lufthavn den 22. oktober tidligt om morgenen. Den sidste spiller, Andreas Rothmar, blev fundet dagen før, da der på grund af sygdom, var et sidste øjeblik afbud fra træner Peter Redder, Nordjylland, der også var udset til at skulle agere målmands backup.



Thomas Nielsen header.

Tak til Andreas for at træde til med så kort varsel. Turen gik via lufthavnen i Zürich med bus til Sportscenter Kerenzerberg i Filzbach omkring 50 km udenfor Zürich oppe i bjergene, hvor det schweiziske politilandshold også havde base inden kampen.

Stedet er et sportscenter, hvor der er faciliteter med mulighed for at dyrke alle forskellige slags idrætsgrene, samtidigt med overnatte og spise. Et rigtigt dejligt sted med højt til loftet og en pragtfuld natur omkring. Efter vel modtagelse af de schweiziske værter blev vi installeret i 2- og 3-sengs værelser, hvorefter vi lige fik lov at hvile lidt inden en let gang træning. Aftenen blev brugt til spisning og efterfølgende Champions League – selvfølgelig med Basel som den ene part i den kamp, der blev vist på stor-skærm i fællesrummet.

Næste formiddag blev brugt til gåture i naturen, badning og generel afslapning, inden der kl. 14.30 var afgang med bus sammen med det schweiziske hold til Stadion Chrummen i Freienbach tæt på Zürich. Banen bliver brugt af det rigtige schweiziske landshold til træning ved deres samlinger inden landskampe. En lille kompakt bane, der burde stå godt til det danske hold med flere rigtigt dygtige tekniske spillere.

Arrangørerne havde engageret et lokalt hornorkester, der sammen med en flok lokale ungdomsspillere, lagde en flot ramme med internationalt snit over kampen. På vej mod Freienbach begyndte det at regne og det fortsatte sådan til en time efter kampen var færdig, hvilket i nogen grad kom til at påvirke banen. Kampen blev sat i gang efter fælles indmarch og afspilning af nationalmelodierne.

Danmark satte sig hurtigt på spillet, og der blev kombineret flot flere gange midt på banen, men det kneb med at skabe de store chancer, idet det schweiziske hold stod meget lavt på banen, og deres fire back kæde afviste alle tiltag. Tættest på i 1. halvleg var Martin Heinze efter opspil af Kenneth Smith i højre side, men Martins spark gik lige over målet. Heinze viste i glimt flere lækre detaljer og var i særklasse banens bedste spiller.

Vi gik til pause med en god fornemmelse, og taktikken var egentligt bare at fortsætte med at spille rundt i kombinationerne, da schweizerne var begyndt at hænge lidt efter. I pausen måtte vi desværre udskifte Dalibor, der havde fået et par spark hen over den ene vrist, og derfor ikke kunne fortsætte. Han havde intil da været sikkerheden selv.

»



Det danske hold.



Schweiz og Danmark.



Der hilses på hinanden inden kampen.



En mindre uoverensstemmelse blev løst af dommeren.

Fra starten af 2. halvleg satte schweizerne på spillet. De fik lagt et lille pres og spillede sig frem til et par store chancer. Godt målmandsspil af Martin Asvig holdt dog schweizerne fra at score. Efter en god time gik det dog galt. Et indlæg fra deres højre side over mod bageste område blev flot headet ind af schweizerens angriber, uden chance for Martin Asvig. Målet blev starten på et pres fra Danmarks side. Vi lagde et tungt pres på schweizerne og deres målmand blev tvunget ud i et par store redninger – tiden var ved at ebbe ud, men 5 minutter før slutføjtet, steg Casper Homann til vejs efter et hjørne og headede udligningen til 1 – 1 ind – helt fortjent efter spil og chancer.

Forlænget spilletid. Ingen af holdene ville ligesom blotte sig, men vi kontrollerede spillet, dog blev der ikke skabt de store chancer i nogen af enderne. Alle var ved

»



Danmark presser ved det Schweisiske mål.

at forberede sig til straffespark, da Schweiz fik et hjørnespark. Alle tidligere hjørnespark var flot blev afvist af vores forsvarere. Sparket var faktisk halvkikset, og blev tilfældigt forlænget ved første stolpe, dumpede ned for fødderne af en schweizer – og bum – 2 – 1. Vi formåede desværre ikke at komme tilbage med kun 2 minutter tilbage.

Stor ros til holdet for at give alt hvad de havde, men på dagen rakte det ikke. Kampen blev afgjort på en tilfældighed i slutminutterne af den forlængede spilletid, tættere på kan man ikke komme. Set over hele kampen, synes jeg vi var det bedste hold, men schweizerne straffede de få fejl der blev begået i defensiven, hvilket vi ikke formåede at gøre ved dem, og de trak dermed det længste strå.

Efter kampen kørte holdet til Hotellet "Panorama Spa & Resort" – indkvarteringshotel for det schweisiske landshold. Hotellet er beliggende på en skråning med panoramaudsigt ud over Zürich. Det kan godt være, at schweizerne ikke var gæstfrie i kampen, men punktummet efter kampen – lækker middag på dette hotel, med fantastisk vue ud over søen ved Zürich var et plaster på såret.

Dagen efter gik turen hjem mod Danmark igen – flyveren var på grund af tåge forsinket i København – dette betød at 4 jyder havde mellem 5 og 10 minutter til deres afgang mod henholdsvis Århus og Aalborg, og derfor måtte løbe fra ankomsthale til indenrigsgården. Rygterne siger, at Martin Asvig aldrig er set hurtigere. Tak til deltagerne på det danske hold for at give det I havde i jer og en for mig god og lærerig tur. Tak til de schweisiske værter, Oliver og Rudi i særdeleshed for et perfekt planlagt arrangement. Tak til den norske delegat Ivar for godt selskab og for at sikre, at vi blev bekendt med at nordmændene også laver akvavit. Tak til Ole fra DPIF for at bakke mig og holdet stærkt op.



Indmarch med de unge fanebærere.



Det danske hold med Dannebrog.