

Arrangør: PI-Åbenrå



Orienteringsløb

Hjelm skov

Tirsdag den 4. oktober 2011



Dansk Politiidrætsforbund

Velkommen til Hjelm Skov, Aabenraa

Aabenraa Politi Idrætsforening - AAPI kan med stor glæde byde alle deltagere, officials og tilskuere velkommen til Hjelm Skov Løbet 2011.

Det er mange år siden AAPI sidst var vært ved et orienteringsløb. Det vil vi nu lave om på, og med et af Sønderjyllands dejligste og mest kuperede skovområder er det forhåbentlig ikke sidste gang.

Aabenraa er næsten omkranset af skove og dækker et areal på ca. 1.400 ha, hvoraf de ca. 1.060 ha er statsejet.

De statsejede skove er fordelt på Jørgensgård Skov, der ligger øst for byen. Nørreskov, der ligger i den nordlige bydel. Rise Skov, Søst Skov, Langbjerg Skov og Hjelm Skov, der alle ligger vest for byen og til slut Sønderskov og Årup Skov som de sydligste.

Ruten er henlagt til Hjelm Skov, hvor AAPI tidligere har fået lov at benytte de fantastiske naturomgivelser, da vi sidste år var vært ved 1. runde af MTB Vintercuppen.

Hjelm Skov er Aabenraa bys skov. Helt fra gammel tid har byens borgere holdt fest og markeder i og omkring skoven, og denne "tradition" viderefører vi nu med et brag af en idrætsfest.

På vegne af Idrætsforeningen vil jeg gerne takke Skov og Naturstyrelsen, som endnu engang velvilligt har givet tilladelse til afviklingen af et PI arrangement i Hjelm Skov.

Desuden skal der lyde en stor tak til bestyrelsen i Idrætsforeningen, herunder særligt Jacob Lei, som med sin store o-løbs erfaring har stået for en stor del af det praktiske arbejde, herunder den spændende og udfordrende baneplanlægning. Sidst med ikke mindst skal der også lyde et stort tak til de kollegaer der velvilligt deltager som officials på stævnedagen.

Med håbet om en spændende, sjov og social dag i skoven, byder jeg endnu engang velkommen til 1. udgave af Hjelm Skov Løbet.

*Steffan Juhl, formand
Aabenraa PI.*





Indgangen til Hjelm Skov, hvor Skovtrolden byder deltagerne velkommen.

TUBORGFONDET

**AAPI blev i 2011 tildelt 15.000 kr. af Tuborgfondet
– TAK FOR DET!**

Arkivfotos



Praktiske oplysninger

Stævnekontor/ omklædning: Aabenraa Stadion, Vestvejen 25,
6200 Aabenraa.

Start: Første start kl. 1000

Baner:

- 8-9 km. svær orientering
- 7-8 km. svær orientering
- 5-6 km. svær orientering
- 3-4 km. mellemsvær orientering
- 4-5 km. mellemsvær orientering
- 4-5 km. let orientering

Tidskontrol: EMIT

Kort: Hjelm Skov 1:10.000.
ækv. 5 meter.

Banelægger: Jacob Lei

Forplejning: Frugt og kildevand.

Afslutning Kaffe og kage – 50 kr.

**Tilmelding/
betaling:** Tilmelding til Jacob Lei på
JHL007@politi.dk senest den 26. sept.

Startafgift: 60 kr. incl. leje af brik. Indbetales til
AAPI's konto:

Konto nr.: **7910 1119 463**
HUSK navn og forening

Hjelm Skov

Skovene og fjorden omkranser og præger Aabenraa, og byen får herved sin helt særlige atmosfære. Det kuperede tunneldalslandskab har været uegnet til landbrug, og derfor er næsten alle skovene, herunder Hjelm Skov, oprindelige.

Skoven tilhørte tidligere Brundlund Slots ladegård. Hjelm Skov er en artsmæssigt meget varieret skov med mange store gamle træer samt flere partier med amerikanske træarter som Thuja, Skarntydegran, Douglas og Nobilis.

De mange forskellige træarter skyldes blandt andet skovens nære beliggenhed

til den tidligere skovridergården Vesterlund på Forstallé, samt skovens gode dyrkningspotentialer. De mange gamle træer skyldes, at skoven gennem mange år har været drevet med vægt på lystskovsdrift frem for træproduktion.

Hjelm Skov indeholder nogle af landsdelens største kristornkrat. Ved Bodenhoff Kilde, opkaldt efter en tidligere skovrider, stod indtil 1984 Nordeuropas største ær. Træet blev over 200 år gammelt, men måtte fældes af sikkerhedshensyn.

Stødet og resterne af stammen kan dog stadig ses på stedet.

Arkivfotos



Orienteringsløb – historisk baggrund

Orienteringssporten har sit udgangspunkt som en militær disciplin i 1890'erne.

Det første civile orienteringsløb blev afholdt den 31. oktober 1897 fra Grøttum gård i Sørkedalen nær Oslo. Herefter blev sporten gradvist mere udbredt i Norge og Sverige. I 1919 arrangerede svenskeren Ernst Killander et større løb med 155 deltagere. Ernst Killander fortsatte med at udvikle sporten og anses i dag for at være sportens oprindelig "fader". Sporten voksede i popularitet efter 1. verdenskrig og spredte sig uden for det skandinavi-

ske område i 1960'erne. Det Internationale Orienterings Forbund blev stiftet i 1961.

I Danmark nærmest eksploderede sportens popularitet efter 1974, hvor VM blev holdt ved Silkeborg.

I 1997 vandt Danmark orienterings-VM i stafet, da Torben Skovlyst, Allan Mogensén og Carsten Jørgensen på flot vis sikrede guld. Carsten Jørgensen, der pga. sin løbestil også var kendt under navnet "The Moose", vandt samme år overraskende guld ved EM i cross i Portugal.

Arkivfotos



Aabenraa

- en historisk købstad...

Aabenraa Kommune har cirka 60.000 indbyggere og med et areal på 942 km², er kommunen landets arealmæssigt ottendestørste.

De tre makreller i Aabenraa Kommunes byvåben fortæller om et fiskerleje, der i 17- og 1800-tallet udviklede sig til en skibs- og søfartsby. Aabenraa-skibe sejlede over hele kloden og hjembragte særprægede skikke og rigdom fra specielt østen, hvilket bl.a. ses af byens mange, smukke huse fra perioden 1730-1800 samt de store kaptajnsgårde på halvøen Løjtland, samt Sønderjyllands Søfartsmuseum.

ret byens gamle miljø sideløbende med den moderne udvikling. Fra en shoppingtur i Aabenraas lange og charmerende gågade – Danmarks længste - med mange spændende specialforretninger vil man således ved at dreje ned ad en af de små sidegader mod vest straks befinde sig i en af de smukke gamle bydele med toppede brøsten, gamle velbevarede huse og føle sig hensat til krinolinernes og hestevognenes tid.

Takket være dygtige byplanlæggere har en bevaringsplan for Aabenraa sik-



Arkivfotos



Lokalpolitiet i Aabenraa



Lokalpolitiet i Aabenraa

Lokalpolitistationen beskæftiger ca. 90 medarbejdere, som udover diverse afdelinger under lokalpolitiet også rummer beredskab, køreprøvesagkyndige, bygningsafsnittet samt halvdelen af politikredsens

hundeførere. Stationen er, foruden hovedstationen i Esbjerg, den eneste lokalstation som er døgnåben. Politigården bærer også historien med sig, idet den tidligere har fungeret som både skole og kaserne.

De gamle kredsgrænser, hvor Aabenraa stadig var en del af kreds 29 – Gråsten.



Stævnekontor og ledelse

Stævnekontor: Aabenraa Stadion.

Stævnekasserer: Mathias Kristensen.

Ruteplanlægger: Jacob Lei.

Løbsansvarlig: Steffan Juhl.



AAPI-ORIENTERING