

Arrangør: PI Aarhus

Grundlovstriation

den 5. juni 2014



Dansk Politidrætsforbund

Kære Triatleter

Det er en stor fornøjelse for mig, at byde jer velkommen til det første triatlon-stævne i PI Aarhus regi.



Vi har glædet os til denne dag og har brugt en masse energi på at arrangere stævnet, som jeg håber vil leve op til jeres forventninger.

Der vil angiveligt være ting som nogle af jer synes, vi kunne have gjort anderledes, hvis det er sådan så send os en mail efterfølgende.

Vi påregner at grundlovs-triatlon skal blive en tradition, som vi kan afholde mange år frem i tiden – husk at sætte kryds i din kalender.

Jeg håber, I får en god dag med godt ræs i de smukke omgivelser omkring Solbjerg.

Med venlig hilsen

*Lars Bisgaard
Formand
PI Aarhus*





Multisportsafdelingen byder velkommen

Du presser dig strømlinet ned i styret, og som en jægerpilot flyver du over asfalten i dit cockpit. Et cockpit der som resten af din "jæger" er lavet af det letteste og stiveste carbon. Du tjekker pulsen og ved straks, at du er i zonen. Wattmåleren fortæller dig, hvad du allerede ved: Det kører bogstaveligt for dig. Du er asfaltens gud i stramt lycra. Ved vendepunktet smiler du, for du ved, dine løbesko står klar og er lige til at tage på, du spilder aldrig tid på skiftet. Smilet giver dig overskud, så du skruer op for kadencen og giver den endnu flere watt. Sådan. Du kigger ned på dine ben. Dine muskelsvulmende ben. Brune som mahogni og valnød af de mange timer i solen, og glatte, glattere end en smeltende isterning på en varm sommerdag. Dine arme er lige så, for modsat cykelrytteren og løberen, er du triatlet, og triatleten træner sine arme. Synet af dine smukke ben og arme giver dig endnu mere energi, du træder flere watt uden at ramme grænsen. Men hov – du lægger mærke til, at det ene ben i din heldragt er kravlet en anelse op, og nu afslører Kanten. Kanten, overgangen mellem brun og hvid. Du husker synet fra spejlet. For selvom du er triatlet, så har du en cykelrytters farvede dualitet, og du mindes med grusom selverkendelse følelsen af grinet fra din bedre halvdel, som peger på din blege mave og påpeger, at den har samme farve, som væggen, du malede sidste år. Knækket hvid.





Højdeprofil



Cykelrute



**Støt vore annoncører
- de støtter os.....**



FL-REKLAME

Agerbakken 21 · 8362 Hørning
www.flreklame.dk · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

Højdeprofil



Løberute





Skøn natur, trolde, en sunken kirke og en forsvunden skat

Når du flyver af sted på ruten, håber vi, at du vil tage dig tid til at nyde omgivelserne. For det er ikke ubevidst, at ruten er placeret, hvor den er. Cykelruten går gennem det østjyske bakkelandskab, mellem Aarhus og Horsens, i noget der må være blandt landets smukkeste natur. Flere steder på ruten er der en fantastisk udsigt over det bølgende grønne landskab med kig til søer og skove. Jeg føler mig overbevist om, at Oehlenschläger ikke skrev "Der er et yndigt Land" på Langeland, men nok snarere da han i starten af 1800-tallet kørte rundt på en væltepeter nær den salte østjyske strand og i det landskab i bevæger jer ud i. Nyd det, det er Danmark, når det er smukkeste.

På løberuten leder vi jer til gengæld mod mere lokale historier. Løberuten går gennem Solbjerg by og herfra til Stilling-Solbjerg sø, dobbelt søen, som med sine syv kilometers længde og op til tyve meters dybde hører til blandt landets større søer. Søen hører ikke bare til blandt de smukkeste, men også blandt de mere mystificerede søer.

For mange år siden huserede en trolde på den sydlige bred af søen. En fæl trolde, som skabte frygt og panik blandt beboerne. Det siges, at man byggede en kirke på søbredden nær byen et atypisk sted, da kirker normalt blev placeret på højt beliggende steder. Men kirkens klokker skræmte trol-





den, endda så meget at trolden forsvandt fra området, dog ikke inden den tog sin hævn. For trolden sendte en styrt sø ind over landskabet og sank dermed kirken. Sandt eller ej? Sandt er det, at der på bunden af søen ved den sydlige bred nær Solbjerg ligger ruinerne af en gammel kirke, og at på den sydlige bred mellem Stilling og Solbjerg er vokset en sten op af jorden, samtidig med, at trolden forsvandt.





I Svenskekrigen 1643-45 opbevarede kongen en del af krigsskatten på Skanderborg slot. En kold vinterdag blev slottet dog rendt over ende og belejret af Svensken. Forinden lykkedes det dog et par tapre danske soldater at flygte med krigsskatten. Hårdt forfulgt af svenske tropper satte de danske soldater kursen mod Aarhus, men nåede dog ikke længere end til Stilling, inden de var tæt på at blive indhentet af deres forfølgere. Desperate begav kongens mænd sig ud på isen på den tilfrosne Stilling sø, hvor de hakkede hul i isen og sank skatten ned i det mørke dyb. Trods mange forsøg på at finde den, er den stadig den dag i dag gemt på bunden af søen. En skat på hele 40.000 rigsdalere.

Thomas Busk Helle



