


Og solen skinnede i Sorø





Se resultater på
www.politisport.dk

Tekst og fotos Peter Wihan, DPIF.

20. september skete der noget uventet, som ikke gik deltageres næse forbi, ved årets Antvorskovløb på stævnepladsen på skolevej 4 i Sorø. Solen skinnede! Efter mange år med ualmindeligt dårligt vejr og deraf også nogle sjove oplevelser, kunne arrangørgruppen med vantro se til, mens solen tittede frem i skydækket. Der havde godt nok været en meget kort regnbyge kl. 09.00, men intet i forhold til f.eks. skybruddet ved løbet i 2014 i Korsør.

Dejligt! Alt var klappet og klart og måske mere klart end nogensinde før. Stævneledelsen havde i hvert fald overskud til hyggesnak og en god modtagelse af de 35 mand, der stod på deltagerlisten. Erfaring rigere, efter flere stressende løb, var alt gjort lidt nemmere i år, så der var ro på, og deltagerne blev sendt fint afsted ud på deres respektive ruter. Helle Wihan og Jacob Raft stod i starten og fik som altid sendt alle sikkert afsted, mens undertegnede for 2. år i træk selv stod for tidstagningen.

Sorøhallen havde som altid velvilligt lagt omklædningsfaciliteter til, og deres cafeteria stod klar med varm bespisning til de forventede våde og kolde deltagere. Men, men, men! – Nu skinnede solen jo mod forventning, what to do!? Nej! Det var jo bare dejligt og løbet blev afviklet i dejlig ro og mag. Solen gjorde, at der rigtigt var tid til at snakke med hinanden på stævnepladsen både før og efter løbet. Der var i dagens anledning 4 ruter klar, da 2 baner var udgået pga. for få deltagere.

Generelt var folk meget tilfredse med banerne og havde efterfølgende haft en god tur i skoven, men undertegnede måtte alligevel stå skoleret for en af løbets mest erfarne herre, Kurt Petersen fra Assens. En post havde drillet, og det havde kostet ekstra sved på panden i skoven. Sådant noget går ikke ubemærket hen, når der skal evalueres på dagens strabadser.

Alle kender dog stort set alle til disse stævner, så vi kunne heldigvis grine af det og håne med et glimt i øjet, og jeg er sikker på, at jeg ikke har hørt det sidste til den "gemte" post. Efter at alle igen var i mål, blev der badet i Sorøhallen og snart kunne der indtages lækker chili con carne. Præmierne skulle også lige fordeles, og der »



var ikke mange overraskelser der. Dog var der besøg fra militæret ved en enkelt mand fra Skrydstrup, som bestemt godt kunne følge med, og han tog en 2. plads på bane 2. Det er jo bare super, at vi kan begynde at samarbejde lidt på tværs af vores professioner og idrætsgrene.

Som noget lidt nyt, havde der også været tid til at se os lidt om efter en sponsor. Slagelse Vinkompagni havde venligt stillet vin til rådighed til 1. pladserne. Også Torsten Boe Larsen fra Odense PI. fik sig en sponsorflaske fra Vinkompagniet for fightervilje, da han løb i mål med hele hovedet smurt ind i blod fra en flænge i hovedbunden. Slutteligt var det blot at sige på gensyn og farvel for denne gang. Endnu et løb var vel overstået, og da posterne skulle bruges igen samme aften, var der ro på med hensyn til at rydde op i skoven.

