



# Cimbrer- og Gudenåløbet

Tekst og fotos Peter Wihan

Ping! Teksten bippede ind på mobiltelefonen: "Du er tagget på et Facebook opslag". Det var Michael Nilsson, der havde taget en selfie lige bag mig. På billedet kunne man se 3 glade løbere og svagt skimte chaufføren, dvs. mig, der styrede køretøjet mod Cimbrerløbet og Gudenåløbet i Jylland.

Eventen var, som i 2014, et 2 dages stævne, hvor der skulle løbes et eftermiddagsløb i det fantastiske landskab ved Dollerup Bakker, overnattes på vandrehjem i Viborg, og løbes morgenløb i Hald Ege lige syd for Viborg.

Vejret var allerede fra morgenstunden helt fantastisk, og humøret var højt blandt os 4 i bilen, for det skulle være vores første tur i "Det rullende klubhus", som vores forholdsvis nye camper bliver kaldt. Vi havde planlagt at overnatte i den, men stadig hygge med de andre til

venskabsaften og til spisning på vandrehjemmet. Turen derop gik hurtigt og snart holdt vi i det utrolige kuperede terræn ved Hald Sø. Vi kom hurtigt i tøjlet og fik hilst på de godt 40 andre deltagere. Heriblandt Ea Busch og Anne Villadsen, som vi allerede havde kommunikeret en del med via Messenger. De 2 gæve piger fra Vestegnen er ret nye i sporten, og så er det rart med lidt hjælp og erfaringsudveksling.

Kl. 13.00 gik starten, og det var ret lange ture, vi alle skulle ud på. Med tanke på terrænet og de mere end 20 grader, frygtede jeg, at det kunne blive rigtigt hårdt og varmt. Den antagelse blev bestemt ikke gjort til skamme, for alle kæmpede i den grad i varmen og op ad meget stejle skråninger, hvor ingen blev skånet.

Personligt var der lidt små bum og en enkelt ekstra tur, hvor jeg sprang en post over, men resultatet var nu engang det, at der var 10 minutter til nr. 2, så jeg kunne kun være tilfreds. Nr. 2, Jesper Ginnerup, der klagede lidt over dårlig form, lovede dog, at der var revanche til DPM på Bornholm. Ea, der havde en intern kamp med

Mic og Ea bader i Søndersø.



Anne og en af vores camperlogerende Stefan Pedersen fra Fyns PI trak sig sejrrigt ud og havde i første omgang håneretten. Vores 2 andre deltagere fra Slagelse, Jesper Kragh og Michael, kæmpede mod overmagten på bane 3, hvor mange ældre, men også meget erfarne herrer stillede op. Efter løbet lavede vi medbragte grillpølser med tilbehør, mens alle nød solen og den billedskønne udsigt over Hald Sø. Præmierne blev også fordelt. Straks efter afslutningen kørte vi til vandrehjemmet i Viborg. Ea og Anne havde tidligere gået på højskole i området og foreslog en badetur i Søndersø. Det var jo super for

os, da badefaciliteterne i en camper trods alt er meget begrænsede. Vandet var iskoldt, men vejret helt fantastisk, så efter en kold dukkert kunne vi sidde i solen med udsigt til Viborg Domkirke.

Kl. 18.00 var der lækker aftensmand på vandrehjemmet og kort efter var der venskabsaften i Borgstuen samme sted. Her var også bordfodbold og poolbord, så der var jo nok af muligheder til en hyggelig aften. Vi fik først lidt informationer om onsdagens løb, før der blev fortalt vitser, og stævneleder Bjarne Djernæs rev sørme også sangbøgerne frem. Så kørte det ellers på bedste højskolemaner med sang, og der blev klimpret lystigt på et tilhørende keyboard. Vi indtog herefter poolbordet og bordfodboldbordet, hvor den fik for fuld udblæsning til kl. 02.00. Der var også lige tid til en rundtur i camperen, før det var tid til at gå til køjs og få lidt søvn inden onsdagens konkurrence.

Onsdagen startede igen i høj sol, og vi fik spist og gjort klart, før vi kørte nogle få kilometer ud til Hald Ege. Her



Det rullende klubhus

var alt klappet og klart til endnu en hård tur. Starten gik kl. 10 og trods en lidt sen aften, så gik det fint derud af. Banerne var godt skåret, men dog væsentligt mindre fysisk udfordrende end dagen før, omend stadig i den lange ende. Jeg havde generelt et godt løb, men på vej ud fra post 19 gik det for stærkt, og jeg kom 100 meter forkert, inden jeg fik rettet kompasset ind. Herefter tog

»

Mic, Ea, Anne og Steffan med hyggelig grill.



jeg "chancen" og løb lige på post 20, men når man ikke kender sit udgangspunkt, så er det lidt et sats, og det kom jeg til at fortryde. Posten kom ikke lige til mig, og jeg endte med at rode rundt i 8 minutter sammen med Peder Stephansen fra Esbjerg og Claus Etzerodt fra Horsens. Dumt, men i det mindste var det meget selvfor-skyldt. Herfra gik det lidt mere usikkert hjem, men uden store bum.

Jesper Kragh havde en rigtig god tur, men lavede des-værre også lige et enkelt gevaldigt ups, der kostede 2 km ekstra i benene. Havde det ikke været for dem, var han røget på præmiepodiet. Øv! Michael kæmpede lidt mere med det hele, men er også stadig lidt grøn på de svære baner, så det skal nok komme.

For trioen Ea, Anne og Stefan på bane 5 var det igen hå-neretten det gjaldt. Ea har på meget kort tid gjort store fremskridt i orienteringssporten, mens Stefan til gen-gæld er hurtigt løbende og har lidt ekstra løbserfaring at trække på. Anne har kun nogle få løb i bagagen, så for hende var det om at samle erfaring. Heldigvis kommer fremskridtene som regel hurtigt, når man lige får kend-

skab til alle de mange korttekniske detaljer og definitio-ner. Denne herlige morgen i høj sol tæt på Viborg var det Stefan, der kunne løfte armene højest, så nu står der 1 – 1 på den konto.

Efter løbet kørte vi alle tilbage til vandrehjemmet, hvor der blev serveret kaffe. Kort efter var resultatet klart og med sølle 14 sekunder til den erfarne herre Egon Sloth fra Aalborg, kunne jeg med nød og næppe indtage 1. pladsen. Allan Grundsøe fra Fyns PI var for anden dag i træk suveræn på bane 2. Bane 3 gik til Arne Mikkelsen, hvor Torkild Hansen havde taget sejren i Dollerup bakker og på bane 4 var H.V. Jensen igen i top efter at Kristian Assenholt havde vundet den i Dollerup.

Lige over 40 deltagere deltog på hvert af de 2 løb, hvil- ket desværre er meget i underkanten for sådan et frem-ragende arrangement. 100'vis burde have fået sig en fantastisk naturoplevelse, på super baner i det flotteste vejr. Super godt arbejde og vi håber at det vil blive gentaget næste år.

Tak for 2 perfekte dage.